

Culturele verschillen

In Nederland leven mensen met vele culturele achtergronden samen. Onderstaand filmpje geeft daarvan een mooie illustratie:

<https://schooltv.nl/video/wat-is-cultuur-mensen-met-dezelfde-waarden-normen-en-gewoonten/>

Het is belangrijk om te beseffen dat iemand niet zijn of haar cultuur is, maar een uniek mens die graag gezien wil worden. Wat leren over verschillende culturen en gebruiken helpt om de ander te begrijpen en kan ongemakkelijke situaties voorkomen. Op onderstaande sites is informatie te vinden over het omgaan met culturele verschillen.

<https://www.cjgreimerswaal.nl/informatie/puber/maatschappij-en-samenleving/multiculturele-samenleving/culturele-gewoonten>

<https://openup.nl/blog/allemaal-anders-hoe-ga-je-om-met-culturele-verschillen/>

<https://www.vitaliteitsgroep.nl/omgaan-met-cultuurverschillen/>

Helaas zien wij op en rond de voetbalvelden verschrikkelijke voorbeelden van racisme, in onderstaand bericht verteld Mendes Moreira over zijn ervaringen met racisme.

<https://nos.nl/artikel/2356934-mendes-moreira-jaar-later-nooit-verwacht-dat-racisme-zo-heftig-zou-worden>

De afgelopen jaren heeft de KNVB veel aandacht voor dit thema gehad, het uitgewerkte aanvalsplan tegen racisme en discriminatie is via onderstaande link te vinden:

<https://www.knvb.nl/themas/sportiviteit-en-respect/diversiteit/aanvalsplan-tegen-racisme-en-discriminatie>

Onderstaand twee linkjes naar informatie over diversiteit in het voetbal.

<https://www.knvb.nl/themas/sportiviteit-en-respect/diversiteit>

<https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/66873/theatervoorstelling-opent-gesprek-binnen-clubs-over-diversiteit-en>